



## Poperinge Trophy – Mei 2018

### Vrijdag 11/5 – PU13

Zoals het toppers uit de Kempen betaamt, schoot gans JOVL vanmorgen vlijmscherp en met de borst vooruit uit de startblokken. We regen aanvankelijk de overwinningen aan elkaar, het duurde tot een kot in de namiddag vooraleer we een doelpunt tegen kregen.

Dat gold ook voor de PU13. Die hadden gisteravond nog een Spartaanse training op het Nieuwpoortse strand gekregen, die eindigde met een decadent blote-billen-temptation-island-moment. Bon, daarover is verder geen informatie beschikbaar. What happens in de Vlanders, stays in de Vlanders.

Onze eerste match tegen Bezons werd een kaskraker. Eenrichtingsverkeer, al vrij snel 1-0 om het klasrijk af te maken. 8-0 na 25 minuten, 3 doelpunten van Sybren (de tweede hattrick op dit toernooi, de eerste was van Tuur van de U11), 3 van War, 1 van Lander en 1 van Bram. Onze ploeg op zijn best dus, in een gevuld stadion, dat geel en zwart kleurde. De tweede match moesten we op een slecht terrein spelen, opnieuw tegen een Franse ploeg, Longeau. Goed voetbal was moeilijk, maar ook hier was duidelijk dat we voetballend meer in huis hadden, ook al leek de vermoeidheid bij onze jongens al toe te slaan (??). 2-0 in ons voordeel, met twee doelpunten van een ontketende Sybren. Het lijkt geen twijfel dat de verjaardag van zijn moeder (naar verluidt neemt zij vandaag een andere tram, we mogen hier niet verklappen dewelke) hier veel, zoniet alles, mee te maken heeft. De laatste wedstrijd van vandaag moesten we opnieuw op dat hobbelig veld spelen, tegen Oudewater uit Nederland,. Jawel, dat is dat land dat niet meespeelt op het WK binnen enkele weken. Het werd een partijtje holderdeboldervoetbal, na een tiental minuten moest onze keeper Mats zijn eerste save van de dag doen. Fysiek lagen we onder, en voetballend zagen we een zwak Lille. De 1-0 nederlaag kwam dan ook niet als een verrassing. Dat maakt dat we onze poule op de tweede plaats beëindigen. Alles is mogelijk morgen, tenminste als we onze jongens op hun best zien morgen. Op tijd gaan slapen dus...? Gelukkig was er nog Katleen, die de bittere pil van de nederlaag snel deed vergeten, met een gulle traktatie. En dan moet de avond nog komen. Kortom, het leven lacht ons toe in Poperinge. Meer moet dat niet zijn, zouden ze in de Kempen zeggen.

Voor JOVL speelden: Mats, Berend, Tristan, Mathijs, Janou, Sybren, Tuur, Bent, War, Jonas, Ignace, Bram, Lander, Emiel

*Paul van Tigchelt*

### Vrijdag 11/5 – PU17

De PU17 werkten 4 wedstrijden af in het winderige maar zonnige Poperinge en telkens hadden spelers en supporters het gevoel dat winst er zeker in zat. Het draaide echter anders uit. Scoren blijft immers een teer punt voor onze jongens en als de tegenstander dan elk foutje achteraan meteen afstraft, is het moeilijk om bakens te verzetten in wedstrijden van 25 minuten.

Tegen VV Hoeven, een tegenstander uit Nederland, klokten onze jongens in de openingswedstrijd op die manier af op een 0-0 gelijkspel. Geel-Zwart had zeker de overhand in de wedstrijd, maar de kansen werden niet benut.



---

Vervolgens dienden de “reuzen” van Olympique Paris bekampt te worden, een team dat op basis van zijn gestalte op voorhand de nodige vrees inboezemde. Maar ook tegen de Parijzenaars zetten onze jongens vlotjes hun voet naast de hunne en was het des te spijtiger dat de Fransen twee maal optimaal profiteerden van verdedigend mistasten: 0-2 was het verdict.

In de derde wedstrijd diende de thuisploeg bekampt te worden. Ook hier zagen we andermaal veel goede wil van het Lilse team en kon de wedstrijd alle kanten uit. Het dubbeltje viel echter weer aan de verkeerde kant en onze jongens werden huiswaarts gestuurd met een 0-1 nederlaag op het bord.

Onder luide aanmoedigen van hun jongere JOV collega’s trokken onze jongens de laatste maal de wei in tegen het Belgische Condruzien. Het woord “wei” was ditmaal een ongelukkige woordkeuze, want in tegenstelling tot de eerdere 3 wedstrijden lag het veld er dit keer wel goed bij. De start van de wedstrijd was nog veelbelovend, maar toen Condruzien de score wist te openen, leek de Lilse veer plots helemaal gebroken en zat een reactie van onze jongens niet meer in. Condruzien klokte uiteindelijk af op 0-2 en zo eindigde dag 1 van dit toernooi met een schamel puntje uit vier wedstrijden, iets wat zichtbaar voor de nodige teleurstelling zorgde bij onze Lilse youngsters.

*Filip Henderieckx*

### Zaterdag 12/05 – PU13

JOVL zit aan de zee, en de zee zal het geweten hebben! Gisteravond plonsden onze jongens heel stoer het zeetje in, ondertussen stoere verhalen brengend over gingolo’s en rodeosex. Beren zijn het, beren.

Onze verwachtingen voor vandaag waren dan ook hooggespannen. De eerste match werd er meteen een op leven en dood: winnen betekende zoveel als meedoen voor toernooiwinst, verliezen betekende spelen voor plaatsen 5 en 8. We speelden die eerste match ook effectief als beren, met een groot strijdershart, tegen een fysiek sterke tegenstander. Maar eerder ongelukkig kwamen we al snel 0-1 achter. En toen ook Mathijs na een harde val het veld moest verlaten, leek het geluk ons niet toe te lachen. Onze jongens worden echter degelijk opgevoed en weten dus dat je geluk zelf afdwingt. En dat probeerden ze dan ook met veel overtuiging te doen. We kregen enkele mogelijkheden, waaronder een grote kans, doch scoren konden we niet. Ondertussen moest ook Mats zich twee maal onderscheiden. De 1-0 bleef dus op het bord. Jammer maar da’s voetbal. Onze jongens hadden zich getoond, net als de talrijke supporters overigens, waarvan er gisteravond een groot aantal in het Kortrijkse nachtleven werd opgemerkt. In tegenstelling tot de begeleiders, die zich natuurlijk (professioneel als ze zijn) in alle rust hadden voorbereid op deze belangrijke zondag. Onze tweede match speelden we tegen jong STVV. Op pass buitenkant rechts van Emiel wist Janou al snel de 1-0 tegen de touwen te prikken. Doch STVV kon de 1-1 netten. Ons overwicht konden we echter niet omzetten in doelpunten, waardoor penalties moesten beslissen wie de winnaar van dit duel werd. Mats stopte er twee en knalde de laatste strafschoep zelf onweerstaanbaar binnen. Het eerste feestje van de dag kon losbarsten!

Voor de derde match konden we rekenen op een herrezen Mathijs, die zijn energietank op miraculeuze wijze gevuld leek te hebben. Het werd een match tegen een jolige bende uit Meppel, onder aanvoering van Josje. Josje Huisman. Ook wij voetbalden vrolijk en gedreven. Sybren scoorde zijn tweede zuivere hattrick op dit toernooi. Ook Bent maakte van ver zijn goaltje. 4-0. Over deze match circuleren er wilde verhalen: omkoping, 10 braadworsten, JEPRO zijn hierin de kernwoorden. Doch harde bewijzen blijven vooralsnog achterwege. Alleszins was dit een happy end van een leuk, zonnig en goed georganiseerd toernooi. We eindigden op de 5e plaats (op een totaal van 16 ploegen),



---

scoorden 15 goals en kregen er drie binnen. Sportief werd dit geen voltreffer voor onze jongens, maar op vlak van plezier en kameraadschap is deze groep een echte topper. Om nog te zwijgen van de supporters: betere moeders dan die van onze jongens zijn er niet te vinden. Merci aan de club, merci aan William voor de vlekkeloze organisatie, merci aan Interbrew. Tot volgend jaar!

*Paul van Tigchelt*