

Een hart is stilgevallen,
een warm hart,
Dat vreugde geven kon,
liefde geven kon,
zomaar ...

In de vrede van de Heer rust nu

de heer

Robert "Rob" Van Hove

echtgenoot van Francine Pellens

geboren te Gierle op 17 april 1939
en onverwacht overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Turnhout op 1 augustus 2016.
Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Voorzitter van F.C. Gierle.
Lid van de Vriendenkring "Eandis" Turnhout.

Dit melden u met droefheid:

Francine Pellens

zijn echtgenote,

Laurette Van Hove

zijn dochter,

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Hove, Pellens, Heyns en Goossens.

Wij nodigen U uit, samen met ons, voor Robert te bidden tijdens de uitvaartdienst op **maandag 8 augustus 2016 om 10.00 uur** in Onze-Lieve-Vrouwkerk te Gierle, gevolgd door de begraving van de asurne op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk om 9.30 uur.

Er is dagelijks gelegenheid tot groeten bij Uitvaartcentrum Swolfs, dinsdag tot en met donderdag van 13.30 uur tot 18.00 uur.

In verbondenheid met Robert en met geloofsgemeenschap van Gierle, vieren we samen eucharistie op zondag 4 september om 9.30 uur.

Rouwadres:
Familie Van Hove - Pellens
p/a Uitvaartcentrum Swolfs
Gierlebaan 22 - 2275 Lille

Uitvaartcentrum Swolfs - 014/82.86.74

